



Bibelselskabets Forlag



Bibelen for sjov

af Jakob Svendsen
Illustreret af Mikkel
Straarup Møller

**Udkommer 11. oktober
på Bibelselskabets Forlag**

356 sider
155 x 220
Hardback med UV spot

Vejl. udsalgspris: 250 kr.
ISBN: 978-87-7232-326-8

Pressekontakt:
Jakob Svendsen
kontakt@jakobsvendsen.dk
Tlf. 26 13 60 69

Forlagsredaktør
Louise Langhoff Koch
llk@bibelselskabet.dk
Tlf. 22 65 53 68

Find pressebilleder på
www.bibelselskabet.dk/presser



Pressemeddelelse

Standupkomiker udgiver Bibelen for sjov!

I *Bibelen for sjov* har standupkomiker Jakob Svendsen gendigtet 24 historier fra Bibelen, blandt andet den om Noa, der bygger et kæmpe skib midt i en ørken, om David, der ikke gider høre mere vrøvl fra Goliat, om englen, der forskrækker hyrderne på marken, og om Jesus, der tålmodigt lærer Peter at gå på vandet. Undervejs er der tilsat en lugtende ost, nogle talende geder og et par mellemregninger, ingen har bedt om – og det hele bindes sammen og formidles med en hel masse humor, tempo og respekt.

Bibelen for sjov indeholder 12 historier fra Det Gamle Testamente og 12 fra Det Nye Testamente udsat for kærlig standup, og den er lige til at læse selv, læse højt, læse let, læse for alvor og bare for sjov.

Jakob Svendsen er vinder af Danish Open og har tre gange været nomineret til årets talent ved Zulu Comedy Galla.

Om arbejdet med bogen fortæller han: **”Den er mit bud på at formidle glæden ved noget, der betyder utroligt meget for mig. Den rigtige fortælling og billedet af Gud ligger der hele tiden – lige under en krage, der er unaturligt glad for en banan.”**

Bogen er illustreret med masser af humor og sjove sidekommentarer af Mikkel Straarup Møller.