

## En hjertelig hilsen og vidtfavnende lykønskning

til

sognepræst og skabsdominikaner,  
ansvarlig for de præstestuderende, bispedømmets skolekonsulent, fhv. ungdomspræst,  
Den nordiske Bispekonferences repræsentant for sognepræster,

**PASTOR JESPER FICH**

– en gudbenådet prædikant og katolsk gejstlig med menneskelige egenskaber –

flair for Dag Hammarskjöld (og svaghed for Kafka)

i anledning af hans grænseoverskridende 40-års præstejubilæum.

♪ *Opvåvni (Fo' ajle de små blomster)* ♪

Hvor skønt at være samlet til Jespers reception  
og nogle muntre timer, hvor vi glade  
kan fejre jubilaren og styrke ham i troen  
og læske os med vin og lemonade.  
Løft glasset til en hilsen og drik ud, så godt I kan,  
giv jeres sorger løbepas i vin og bøvsevand!  
Ja, skål allerførst –  
og sluk den værste tørst!  
Medmindre den er håbløst uudslukkelig og stor,  
hvad ingen heriblandt os dog vel helt for alvor tror!

2. Hvordan skal vi beskrive dig, kære jubilar?  
Som ydmyg verdenspræst og from burgøjsjer?  
Du elsker livets goder, er ikke vegetar,  
dog kvasimunk, men langt fra en karteuser!  
Nu er du ordensbroder og har ikke flere savn;  
Dominikus har kapret dig og bragt dig frelst i havn!  
En præstelig munk  
i hviden dragt så prunk!  
Sankt Thomas, Fra Angelico – de følger dig på vej  
og fryder sig i ånden, medens Kafka står standby.

3. Hist i din barndoms skole, da du var 8 år,  
fik du af Gud en rig og varig gave:  
En bøn, du ikke kendte, og det var Fader vor,  
og den blev blomsten i din barndoms have.  
Du lærte bønnen udenad, begreb dog ingenting,  
men siden blev den afsæt for et åndens højdespring!  
Du blev katolik,  
en elsker af mystik,  
hvor hjertet løftes op i troens møde med Guds Ord,  
det skønneste i livet, ja i Himmel og på jord.

4. Din menighed er trofast, din dybt hengivne skat,  
i lyst og nød, i sjælekval og kvide.  
Loyal og virkelysten og aldrig gudsforladt;  
her har du rod! Hvor er det godt at vide.  
Og søstrene – de yder alt det, som kun søstre kan.  
Å, pastor Fich, dit kære sogn er dit slaraffenland!  
Så lifligt et liv,  
et udsøgt tidsfordriv,  
som når du fejres her i dag med ydmygt opladt sind –  
og lukker alle os så yndefuldt i hjertet ind.

5. Og du har konvertitter, tilmed i store tal,  
en himmelsk flok, hvis mængde ej skal røbes.  
Det rygtes, du vil leje en mindre svømmehal  
til alle dem, der næste gang skal døbes!  
Så kan du gå en tur på vandet iført redningsvest  
og skænke dem et nådens bad, når det er allerbedst!  
En from konvertit  
på vandring skridt for skridt –  
Å, hvilken gave til enhver, som søger Himlens Gud,  
hvor hjertegløden lutrende gir sjælen gåsehud!

6. Du drages svært af Frankrig, dets kunst og dets kultur,  
Paris og Louvre og la Belle Campagne,  
er vild med franske verber, petanque og petitfour,  
og nyder sorgløst cognac og champagne!  
Dog selv i rugbrødsdanmark dyrker du en stor passion,  
en klassisk modernisme af æstetisk perfektion!  
Et stærkt maleri  
med farvernes magi –  
det fryder dig som skønånd i dit kræsne univers,  
ja overgår poetisk selv en hyldestsang på vers.

7. Og du er tit på farten som skolekonsulent  
med sans for skolen som en frugtbar ager,  
hvor tro og liv tilsammen er barnets fundament  
med kærligheden stedsegrøn og fager!  
Her er du teologisk inspirator og profet,  
så skolen får sat fokus på katolsk identitet.  
Med lærdom og liv  
i dybdeperspektiv,  
når troen og fornuften gir hinanden følgeskab –  
den vej, Niels Steensens fulgte med en helgens lidenskab!

8. Nu har vi sunget sammen med rørte tungebånd,  
hvor tonerne fik glød af glædens varme.  
Nu kan du juble ”amen” med gejstligt stemmebånd  
og slutte os symbolsk i dine arme!  
Det er med fryd og glæde, vi kan fejre dig i dag,  
en sjælesørger, præst og ven med troens hjertelag.  
Så lykke og held  
med livet og dig selv.  
Det ønskes du så inderligt med bas, sopran, tenor.  
Må Gud velsigne al din færd på gamle moder jord!

*Stephan & Julie Kate & Hans*

Den 9. juni 2024